

- Οι βουλευτές “μεγάλων” και “μικρών” θα κρίνουν τις συνεργασίες
- Τι βλέπουν τα κόμματα για την επόμενη μέρα
- Ποια η διαδικασία αν δεν υπάρξει αυτοδύναμο κόμμα



Οι τόνοι καθημερινά ανεβαίνουν όμως πίσω από τις λέξεις ο στόχος είναι ένας. Τα... κουκιά που θα κρίνουν τους συσχετισμούς της επόμενης κυβέρνησης. Με τη λέξη αυτοδυναμία σχεδόν να έχει ξεχαστεί από όλους το ζήτημα είναι πλέον ο αριθμός των βουλευτών ανά κόμμα και οι πιθανότητες συνεργασίας.

Ουσιαστικά τα δύο αποκαλούμενα μεγάλα κόμματα θέλουν να αυξήσουν τη συσπείρωσή τους ώστε να αποτελέσουν πόλο συγκέντρωσης γύρω τους μικρότερων κομμάτων ώστε με τη συμμετοχή δυο ή τριών κομμάτων να επιτευχθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης.

Ωστόσο και με τα κόμματα που δεν θα συγκεντρώσουν το απαιτούμενο 3% για την είσοδό τους στη βουλή να φαίνεται ότι θα συγκεντρώσουν τελικά ένα ποσοστό συνολικά που θα είναι αρκετά μεγάλο, όλα δείχνουν ότι δεν θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση δεξιού ή αριστερού πόλου, αλλά θα χρειαστούν ευρύτερες συνεργασίες.

Στη λογική αυτή ήδη ο Αντώνης Σαμαράς έχει εγκαταλείψει τις τελευταίες ημέρες τη λέξη αυτοδυναμία με τη φράση “ισχυρή εντολή”, ενώ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος λέει ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ηγηθεί συνασπισμού φιλοευρωπαϊκών αριστερών δυνάμεων.

Ωστόσο και με βάση το ποσοστό και αντιστοίχως των αριθμών των βουλευτών που θα συγκεντρώσει το πρώτο κόμμα μαζί και με το “μπόνους” των 50 εδρών που δίνει ο εκλογικός νόμος για τη Ν.Δ. στόχος το ζητούμενο είναι οι περισσότερες δυνατές έδρες ώστε να μπορέσει να επιβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή “ανοχή” των άλλων κομμάτων, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες ισχυρής συμμετοχής στο κυβερνητικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη πλευρά για το ΠΑΣΟΚ η αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων του στις εκλογές και η στήριξη του ΠΑΣΟΚ και όχι άλλων αριστερών κομμάτων σε ένδειξη διαμαρτυρίας είναι ο στόχος.

Κρίσιμο είναι το θέμα εάν τα ΠΑΣΟΚ και ΝΔ καταφέρουν να έχουν την απαραίτητη δύναμη στη Βουλή ώστε να μπορούν να σχηματίσουν από κοινού κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή τρίτου.

Στην περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί κρίσιμο ρόλο θα παίξει το ποιο από τα μικρότερα κόμματα που λένε να στη ευρωπαϊκή πορεία της χώρας τόσο από τα δεξιά όσο

και από τα αριστερά θα μπει στη βουλή ώστε να αποτελέσει το τρίτο κόμμα μιας πιθανής συγκυβέρνησης.

Όλα αυτά θα αρχίσουν να συνυπολογίζονται αμέσως μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής. Από Δευτέρα αρχίζει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών.

Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες.

Ακολουθεί σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον Πρόεδρο και αν δεν σταθεί δυνατό να σχηματιστεί κυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατό ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές και διαλύει τη Βουλή.

Αν μετά τις εκλογές ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία μέχρι τέλους τότε πάμε σε νέες εκλογές περί τα μέσα Ιουνίου.

newsit