



Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

Τὰ πάντα γύρω μου τὰ ἔχει σκεπάσει ἡ ὄμιχλη. Δὲ βλέπω νὰ βαδίσω, μὰ τὰ βήματά μου, ἅφωνα προ-χωροῦν...

καὶ μὲ ὄδηγοῦν στὸ γνωστό - ἄγνωστο ἡσυχαστικὸ τόπο.

Ἡ φθινοπωρινὴ διακόσμηση τῆς φύσης, ἀποπνέει μιὰ αἰσθηση ρομαντισμοῦ.

Ἡ ἀθάνατη φυσικὴ ὄμορφιὰ τοῦ ἐλληνικοῦ τοπίου, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν πολυσχιδὴ καιρό, συνθέτουν μιὰ παράξενη ἀτμόσφαιρα, μιὰ ἀσυναγώ νιστη ἐλκυστικὴ εἰκόνα, ποὺ κάνει τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅλο καὶ περισσότερο, νὰ ψάχνῃ τρόπους γιὰ νὰ ἀποβάλῃ τὸ ἄγχος, νὰ βρῇ τὸν ἑαυτό του!!!

Ἡ ἡσυχία κυριαρχεῖ... ἡ γαλήνη σὲ καταβάλει! Καὶ τὰ δυὸ μαζὶ σοῦ χαρίζουν κάτι πολυτιμότερο, σοῦ χαρίζουν τὴν ἡρεμία τῆς ψυχῆς.

Καὶ ὅμως, ἡ φύση κάνει τόσο θόρυβο, τόση φασαρία, κάνει σαματά... ἐντούτοις, δὲν σὲ ταράζει, δὲν σὲ κουράζει, δὲν σοῦ φέρνει τρικυμία ἐν κρανίῳ, καὶ ξέρετε γιατί; διότι ἡ φύση σέβεται τὸ Δημιουργὸ της... ἐπειδὴ ἡ φύση σέβεται τὸ δημιούργημά της, ἀφοῦ ἀπὸ τὰ σπλάγχνα της, ἀπὸ τὸ χῶμα της, μᾶς ἐπλασε ὁ πλάστης Θεός: "καὶ ἐπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, λαβὼν χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς".

Μέσα στὴν ἡσυχία, μπορεῖς νὰ ἀκούσῃς περισσότερα...

Μέσα ἀπὸ τὴν ἡσυχία, μπορεῖς νὰ μάθῃς περισσότερα...

Ζοῦμε, φίλοι μου, σὲ ἔναν κόσμο θορυβώ δη!

Θορυβώ δη ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς καὶ ὄψεις, εἴτε ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ τῶν διαφόρων καὶ πλουσίων πληροφοριῶν, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ πολλὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, εἴτε ἀπὸ τὴν ἡχορύπανση ὅποιασδήποτε μορφῆς: θόρυβο ἀπὸ τὰ μέσα μεταφορᾶς... ἐνοχλητικοὶ θόρυβοι τῶν γειτόνων... θόρυβοι στὴν ἐργασία, μά, κυρίως, θόρυβοι τῆς "μαγκιᾶς"!!!

Ἀφήνουμε τὴν ἡσυχία καὶ λατρεύουμε τὶς μεγάλες πόλεις, τὶς μοντέρνες ὑποδομές, τὶς ζωντανὲς συνοικίες...

Κυκλοφοροῦμε σὲ πολυσύχναστους δρόμους γεμάτους ἀπὸ πλεῖστα εἴδη καὶ λογιῶν λογιῶν ἀνθρώ πους, παρακολουθοῦμε συναυλίες, συμμετέχουμε σὲ πάρτι, τὰ "δίνουμε ὅλα" στὸ γήπεδο, πηγαίνουμε σὲ ἐκκωφαντικὲς ἐκδηλώ σεις, ποὺ δύσκολα ἀκοῦμε τὸ διπλανό μας...

Στὸ σπίτι, ἡ ἔνταση τῆς τηλεόρασης, τῶν cd players καὶ τῶν ἡλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν, δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀκούσουμε τὸ κουδοῦνι τῆς πόρτας...

Ο θόρυβος, φίλοι μου, μᾶς ἐκδικεῖται... μᾶς ἐκδικεῖται ἀργά, ἀλλὰ σταθερά!

Η ήσυχία, όμως, είναι εύφροσύνη της ψυχῆς και τῆς καρδιᾶς!

Έαν ἐπιλέξουμε νὰ ζήσουμε τὴ ζωὴ μας μὲ λιγότερο ὄγκο πληροφοριῶν και λιγότερο θόρυβο, ἐπωφελούμαστε, τόσο ἐμεῖς ὅσο και οἱ γύρω μας!

Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται, είναι σεβασμός, ἀληθινὸς σεβασμός, γιατὶ χωρὶς αὐτὸν δὲν ὑπάρχει ἀνθρωπιά!

Χρειάζεται σεβασμὸ στὸ συνάνθρωπο, ὁ ὅποιος είναι σύμμαχος στὶς καθημερινὲς ἀντιξότητες τῆς ζωῆς, ποὺ ὀλοένα και πληθαίνουν!

Χρειάζεται σεβασμὸ στὸ φυσικὸ περιβάλλον!

Ο Δρ. Γουαίνη Ντύερ γράφει: «Σέβομαι σημαίνει, ὅτι θεωρῶ πὼς ἀξίζει νὰ ἐκτιμῶ κάποιον, και ἐπίσης ἀπέχω ἀπὸ τοῦ νὰ παρεμβαίνω, ὅπως ὅταν σέβομαι τὴν ἀνάγκη κάποιου γιὰ ἀπομόνωση ἡ ήσυχία. Ἀπ' αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ γίνεται σαφὲς πὼς ἡ ἀνάγκη γιὰ αὐτοσεβασμὸ και ἡ ἀνάγκη νὰ σέβεσαι τοὺς ἄλλους γύρω σου (τουλάχιστον αὐτοὺς ποὺ σὲ σέβονται) είναι θεμελιακὴ γιὰ τὸν ἀνθρωπο, γιατὶ ἀν δὲν σέβεσαι τὸν ἔαυτό σου, αὐτόματα τὸν θεωρεῖς ἀνάξιο ἐκτίμησης ἡ ἀνυπόληπτο, και στὴν ούσια ζητᾶς εὔτελη μεταχείριση ἀπὸ τοὺς ἄλλους».

Τὸ νὰ σεβόμαστε τὸν ἔαυτό μας και τοὺς ἄλλους, μᾶς βοηθᾶ νὰ ζήσουμε μιὰ ζωὴ μὲ νόημα...

Σέβομαι τὸν ἔαυτό μου, σημαίνει πὼς ἐκτιμῶ τὸν ἔαυτό μου ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι ἀξίζω. Αὔτὸς ὁ τρόπος σκέψης ὁδηγεῖ πρὸς τὴν ψυχικὴ ὑγεία και ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς αὐτοπειθαρχίας.

Σέβομαι τὸν ἄλλο, σημαίνει πὼς ἐκτιμῶ τὸν ἄλλο ἐπειδὴ θεωρῶ ὅτι ἀξίζει. Η ἀνικανότητα νὰ ἀντιληφθῇ κάποιος τὴν ἀξία τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ ἄλλου, στὴν ἀκραία τῆς διάσταση, ὀνομάζεται ναρκισσισμός. Ωστόσο, ἡ βάση τοῦ Σεβασμοῦ βρίσκεται στὸν Αύτοσεβασμό. Ἀν κάποιος ἔχῃ μάθη πραγματικὰ νὰ σέβεται τὸν ἔαυτό του, ἔχει συνήθως τὴν ἰκανότητα νὰ σέβεται και τοὺς ἄλλους.

Σέβομαι τὸν ἔαυτό μου σημαίνει ἀγαπῶ και ἐκτιμῶ τὸν ἔαυτό μου. Σημαίνει ἔχω αὐτοεκτίμηση ποὺ μὲ βοηθᾶ νὰ ίσορροπῶ στὴ ζωὴ.

Σέβομαι τὸν ἄλλο σημαίνει ἀγαπῶ και ἐκτιμῶ τὸν ἄλλο. Σημαίνει ὅτι ἔχω τὸ θεῖο δῶρο τῆς συναίσθησης. Σημαίνει καλὴ ἐπικοινωνία και ψυχικὴ ὑγεία.

Σεβασμός, ἐπίσης, πρέπει νὰ είναι και πρὸς τὶς ἀξίες, τὶς ὅποιες πρέπει νὰ βιώ νουμε... νὰ ἐμπνεόμαστε ἀπὸ σεβασμὸ γιὰ τὴν ἴστορία μας, τοὺς ἥρωές μας, τοὺς προγόνους μας, τὸν πολιτισμό μας...

Κοινωνία ποὺ περιφρονεῖ τὸ χθὲς και ἀποκόπτεται ἀπ' αὐτό, ὁδηγεῖται στὸ χάος!!! Ζοῦμε, φίλοι μου, σὲ μία παράλογη ἐποχὴ, ὅπου το καλὸ ἔγινε κακό, τὸ τρελὸ ἔγινε ὄρθο, τὸ ἄσχημο ἔγινε ώραϊο και τὸ παράλογο ἔγινε λογικό. Τὶ παραφροσύνη είναι αὐτή;...

Φαίνεται πὼς ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῶν ἡλιθίων... τῶν ἀπόψεων και τῶν δοξασιῶν!!! «Βλέπω ὅτι ὁ homo insipiens (ὁ ἀνθρωπος βλάκας), είναι ὁ κραταιός, γράφει ὁ Δημήτρης Λιαντίνης, ἐνῷ ὁ homo sapiens (ὁ ἀνθρωπος σοφός), είναι ὁ ἀνίσχυρος. Και ὅτι, ὁ πρῶτος ὁδηγεῖ τὸ δεύτερο σὲ ὄμαδικὸ θάνατο τάφου. Και πάνω στὴν ταφόπλακα διαβάζουμε κιόλας τὸ ἐπίγραμμα τῆς βλακείας, ποὺ σκάλισε ὁ γοερὸς ποιητής:

"Δῶ μιὰ φορὰ ἥταν ἀνθρωπος,
κι ἐκεῖ 'τāν ἔνας τόπος".»

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς ἀσέβειας, τῆς ἀγένειας και τῆς "ἀλλεργίας" τῶν νέων πρὸς τοὺς γονεῖς.

Άκοῦμε τὸν πιτσιρίκο νὰ φωνάζει Κώ στα τὸν μπαμπά, Μαρία τὴ μαμὰ καὶ, ὅλους τους θείους καὶ τὶς θεῖες μὲ τὰ μικρά τους ὄνόματα!!!

Συνήθως χαμογελούμε συγκαταβατικά!!!

Είμαστε ἔνοχοι, διότι ἐκείνη τὴν ὥρα γκρεμίζουμε καὶ γκρεμίζουμε ἀνεπανόρθωτα...!!!

Τὸ παιδί, μπαίνοντας στὸν κόσμο, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στηρίγματα. Καὶ δὲν θὰ στηριχθῇ στὸν Κώ στα καὶ στὴ Μαρία, ἀλλὰ στὸν Πατέρα καὶ στὴν Μητέρα. Πατέρα καὶ Μητέρα δύο ἀνθρώ πους θὰ ὄνομάσῃ σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ. Καὶ ἡ ἀνάμνησή τους θὰ τὸ συνοδεύῃ μέχρι τοῦ τάφου...!!!

Βάσει ποιᾶς παιδαγωγικῆς ἀρχῆς, καταργοῦμε αὐτὸ τὸ ὄνομα ποὺ ἔχει τόσο ὑμνηθεῖ καὶ ἔχει γίνει σύμβολο στοὺς αἰῶνες...;;;

Τὸ παιδί ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀσφάλεια καὶ σιγουριά. Καὶ αὐτὴ τὴν ἀσφάλεια τοῦ τὴν δημιουργοῦν καὶ τὰ «ὅχι» καὶ τὰ «ἀπαγορεύεται», ἀπὸ τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα, ὅχι ἀπὸ τὸν σύντροφο. Συντρόφους, συμμαθητὲς καὶ φίλους ἔχει καὶ θὰ ἔχῃ πολλούς. Ο Πατέρας καὶ ἡ Μητέρα, εἶναι μοναδικοὶ καὶ ἀνεπανάληπτοι.

Φίλοι μου, ἀφήσαμε τὴν ἀπλὴ ζωὴ στὴ φύση καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ζοῦμε στὶς μεγαλουπόλεις, φυλακισμένοι καὶ ἐγλωβισμένοι στὸν ἑαυτό μας.

Ἡ ἐποχὴ μας περιφρόνησε τὸ Θεὸ καὶ πρόδωσε τὴν Ἀγάπη. Χωρὶς Θεὸ καὶ ἀγάπη, χάθηκαν οἱ ἡθικὲς ἀρχές, χάθηκε καὶ ὁ σεβασμὸς τοῦ ἀνθρώ που πρὸς τὸν ἀνθρωπο. Πῆρε τὸν τίτλο τοῦ "έλευθέρου" αὐτὸς ποὺ τὶς καταπατοῦσε. Καὶ τὸ τίμημα αὐτῆς τῆς ἐλευθέριας: τὸ "κενό". Τὸ τρομερὸ κενὸ ποὺ δημιούργησε στὴν ψυχή.

Ἄποτέλεσμα: ὡີμέ!!! οἱ πολλὲς αύτοκτονίες νέων ἀνθρώ πων.

Φίλοι μου, εἶναι ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη σήμερα νὰ ἀγαπήσουμε τὴν ἡσυχία. Άδήριτες οἱ περιστάσεις μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ ἀλλάξουμε πορεία πλεύσης καὶ νὰ βροῦμε ἄλλες πιὸ πνευματικὲς ἀσχολίες, ἀσχολίες ποὺ μᾶς εὔχαριστοῦν ψυχικά!

Εἶναι καθῆκον μας νὰ ἐμπνεύσουμε στὰ παιδιά μας τὸ σεβασμό...

Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῶν καιρῶν μας νὰ τὰ μάθουμε νὰ σέβονται τὸν ἑαυτό τους, τοὺς γονεῖς τους, ὅλους τοὺς ἀνθρώ πους, ἀν θέλουν νὰ ἐμπνέουν τὸ σεβασμὸ καὶ τὰ ἴδια στοὺς ἄλλους.