



‘Αγάπη καὶ ἀδιαφορία δύο ἀντίθετες δυνάμεις, ποὺ συγ-κρούονται συνεχῶς μέσα μας. Ή ‘αγάπη ἔιναι τὸ υπέρ-τατο συναίσθημα, ἀνώτερο ὄλων. ...

Η λέξη ‘αγάπη’ εσωκλείει μιὰ αίγνοτητα στὸ συναίσθημα, τὶς προθέσεις καὶ τὶς ἐνέργειές μας. Εκδηλώνεται μὲ τρυφερότητα, μὲ φροντίδα καὶ νοιάξιμο, μὲ πάθος καὶ προστατευτικότητα. Κρύβει ἐνθουσιασμό, θαυμασμό, χαρά, ικανοποίηση, συμπάθεια καὶ ἐκτίμηση. Ή ‘αγάπη’ συνεπάγεται κατανόηση, ἀλληλεγγύη, ἀποδοχή, ἀσφάλεια, σεβασμὸ καὶ ἐιλικρίνεια. Αγάπη σημαίνει πίστη, ἐλπίδα, δύναμη, εὐγνωμοσύνη, ἐλευθερία...

Η μεγαλύτερη πληγὴ τῆς ζωῆς μας, δὲν ἔιναι η ἐλλειψη ‘αγάπης’, ἀλλὰ η “ἀδιαφορία”. Η ‘ἀδιαφορία’ ἔιναι μιὰ κατάσταση τοῦ νοῦ ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μιὰ πλήρη ἀπουσία ‘απόρριψης’ ἢ συμπαράστασης πρὸς ἔνα ἄτομο, ἀντικείμενο ἢ περίσταση. Ένα ἄτομο μπορεῖ νὰ ἔιναι ἀδιάφορο γιὰ τοὺς ἀλλοὺς ἀνθρώπους, γιὰ τὸ τι συμβαίνει στὸ περιβάλλον του, παραμένοντας σὲ μιὰ ὄυδετερη κατάσταση. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ συναισθήματα τῶν ἄλλων καὶ κατὰ συνέπεια ὡύτε τὰ προβλήματα. Δὲν τὸν ἐνδιαφέρουν τὰ προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς στὸ σύνολο τῆς κοινωνίας καὶ δὲν ἀσχολεῖται μὲ τίποτα πέρα ἀπὸ τὸν εἶαυτό του. Τὸ ‘ἐνδιαφέρον του σταματᾶ’ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς δικές του ἀνάγκες...

‘Εμεῖς οἱ ἴδιοι’ επιλέγουμε ποιά δύναμη θὰ ἐπικρατήσῃ!

Η ‘αγάπη’ βρίσκει πάντα ἔναν τρόπο, νὰ μπῇ στὴ ζωὴ μας, νὰ μᾶς ἀγγίξῃ, νὰ μᾶς συγκινήσῃ. Η ‘ἀδιαφορία’, πάλι, ἀναζητᾶ πάντα μιὰ δικαιολογία, γιὰ νὰ μὴ νοιαστῇ, γιὰ νὰ μὴ δείξῃ ‘ἐνδιαφέρον’.

Η ‘αγάπη’ βρίσκει πάντα ἔνα τρόπο, νὰ ξεπεράσῃ κάθε ‘εμπόδιο, νὰ γεφυρώσῃ κάθε ‘απόσταση, νὰ φέρῃ κοντὰ δύο ψυχές.

Η ‘ἀδιαφορία’, σύμως, ἀναζητᾶ πάντα μιὰ δικαιολογία, γιὰ νὰ μὴ δώσῃ σημασία, γιὰ νὰ μὴ νοιαστῇ, γιὰ νὰ μὴν ἀγαπήσῃ!

Η ‘αγάπη’ βρίσκει πάντα ἔνα τρόπο, ἀκόμα καὶ ὅταν τὰ ‘εμπόδια’ ἔιναι μεγάλα.

Η'αδιαφορία ἀναζητᾶ πάντα μιὰ δικαιολογία, ἀκόμα καὶ ὅταν η ἀλήθεια εἶναι μπροστά στὰ μάτια της.

Η'αγάπη εἶναι σὰν ἔνα λουλούδι, ποὺ ἀνθίζει ἀκόμα καὶ μέσα στὸ χιόνι.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν ἔνας βράχος, ποὺ δὲν ἀφήνει νὰ περάσῃ τίποτα.

Η'αγάπη εἶναι σὰν ἔνα ποτάμι, ποὺ κυλάει ἀσταμάτητα.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν μιὰ λίμνη, ποὺ δὲν κινεῖται ποτέ.

Η'αγάπη εἶναι σὰν μιὰ φωτιά, ποὺ ζεσταίνει δυνατά.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν ἔνας πάγος, ποὺ παγώνει τὰ πάντα.

Η'αγάπη εἶναι σὰν μιὰ φλόγα, ποὺ λάμπει στὸ σκοτάδι.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν μιὰ ομίχλη, ποὺ καλύπτει τὰ πάντα.

Η'αγάπη εἶναι σὰν ἔνα ἀστέρι, ποὺ οδηγεῖ στὸ δρόμο.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν ἔνας γκρεμός, ποὺ οδηγεῖ στὸ κενό.

Η'αγάπη εἶναι σὰν μιὰ ἐλπίδα, ποὺ δίνει δύναμη.

Η'αδιαφορία εἶναι σὰν μιὰ ἀπελπισία, ποὺ φέρνει θάνατο.

Η'αγάπη εἶναι ζωὴ, δύναμη, φῶς, ἐλπίδα, γενναιόδωρη.

Η'αδιαφορία εἶναι θάνατος, ἀδύναμη, σκοτάδι, ἀπελπισία, τσιγκούνα.

Η'αγάπη εἶναι γενναία καὶ ἀνιδιοτελής.

Η'αδιαφορία εἶναι ἐγωιστικὴ καὶ ἀδικη.

Η πολλὴ ἀγάπη ποτὲ δὲν ἔβλαψε• πονάει.

Η'αδιαφορία σὲ σκοτώνει μὲ μικρὰ χτυπήματα.

Η'αγάπη μπορεῖ νὰ βρῇ πάντα ἔναν τρόπο, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ εἶναι ἔύκολο.

Η'αδιαφορία, ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, μπορεῖ νὰ βρῇ πάντα μιὰ δικαιολογία, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι θὰ εἶναι ἀληθινή.

Η'αδιαφορία εἶναι ο ἔχθρὸς τῆς ἀγάπης!

· Άς επιλέξουμε τὶ θέλουμε νὰ γεμίσῃ τὴν ζωὴν μας• ἀγάπη ἢ ἀδιαφορία;

Η'επιλογὴ εἶναι δική μας.

Πρὶν, όμως, επιλέξουμε τὶ θέλουμε νὰ γεμίσῃ τὴν ζωὴν μας, ἀς θυμηθοῦμε ὅτι ο Θεός μας

· Αγάπη εστί!

Στὴν ζωὴν μας υπάρχουν καὶ τὰ δύο: καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀδιαφορία... δίνουμε ὅ, τι θέλουμε... παίρνουμε ὅ, τι δίνουμε!!!