



Καταφέραμε τις λέξεις, αξιοπρέπεια, ηθική και τιμιότητα να τις μετατρέψουμε σε λέξεις άνευ σημασίας και έννοιας.

Όποια πέτρα και να σηκώσεις σε οποιοδήποτε χώρο και αν κοιτάξεις, παντού τα ίδια.

Λίστα Λαγκάρντ, Siemens, υποβρύχια, Βατοπέδι, ομόλογα, εφοριακοί, Δ.Ο.Υ, ΣΔΟΕ, επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, Ι.Κ.Α, Ο.Τ.Α ... ό,τι και να πιάσεις λερώνεσαι, ακόμα και μέσα στους εκκλησιαστικούς χώρους, αν είναι δυνατόν ;

Η χώρα αυτή κατοικείται πια, από ανθρώπους χωρίς ηθικούς φραγμούς και διοικείται από ανίκανους.

Κυκλώματα: Επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι, εφοριακοί, ΣΔΟΕ, ΙΚΑ μέσω των "εργαλείων " που τους έδιναν τα επαγγέλματα τους , πρωτοστατούσαν στο κουκούλωμα σκανδάλων αλλά και στην εξαγωγή χρημάτων στο εξωτερικό. Τι να πρωτοθυμηθείς.. τυφλούς ταξιτζήδες, συντάξεις πεθαμένων που ακόμα κάποιοι τις εισέπρατταν, γιατρούς με φακελάκια, κληρικούς με απίστευτους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Κόμματα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις , ανίκανα να διαλύσουν κυκλώματα, ανίκανα να ελέγχουν, ανίκανα να βάλουν την χώρα σε αναπτυξιακό δρόμο.

Ικανά όμως σε εύκολες και απάνθρωπες λύσεις. Φόροι στα πάντα, χαράτσια, κοπή επιδομάτων πολλές φορές αδίκως, ΤΡΟΪΚΑ γάρ, ακούσαμε και τον υπουργό οικονομικών να μας λέει απολογητικά ότι βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ΤΡΟΪΚΕΣ...

Πόσο τον λυπάμαι τον κακομοίρη ...

Μήπως η ΤΡΟΪΚΑ ΕΞ. θέλει την μείωση του Ελληνικού κράτους και η ΤΡΟΪΚΑ ΕΣ, βρήκε την λύση, με την βάρβαρη φορολογία, οδηγώντας έτσι τους ανθρώπους σε αυτοκτονία, αλλά και τις οικογένειες σε μαρασμό, αφού τα παιδιά είναι πολυτέλεια και φορολογούνται ...

Σχέδια ανάπτυξης ΜΗΔΕΝ.

Αντί να τραβήξουν επενδυτές, προσφέροντας ένα πρόγραμμα χαμηλής φορολογίας με βάθος χρόνου, τουλάχιστον τα 10 χρόνια για οποιαδήποτε επένδυση, που όχι μόνο θα φέρει χρήματα αλλά και θα δώσει θέσεις εργασίας, προτιμούν τον αφανισμό του Ελληνικού κράτους και των κατοίκων του, μέσω μιας βάρβαρης φορολογίας που μόνο έσοδα ΔΕΝ θα αποδώσει.

Πιστεύω στην σμίκρυνση του κράτους, είχε παραγίνει το κακό.

Πάνω από όλα όμως, πιστεύω στην ανάπτυξη και στα καλά που θα φέρει άμεσα.

Το ακούσαμε και αυτό... έχουμε λέει, Ευρωπαϊκή πρωτιά στην διαφθορά, γιατί όχι, αφού μας διοικούν ανίκανοι.

* Η Ζωή Καραπαναγιώ τη σπούδασε Διακόσμηση εσωτερικών χώρων και ζωγραφική. Τα τελευταία 12 χρόνια ηγείται του εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο ΛΥ-ΚΑΒΗΤΤΟΣ» με έντονη δράση στα κοινά με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ζωή Καραπαναγιώ τη

news247