



Πρώτο ή δεύτερο, τουλάχιστον, θέμα είμαστε στα Διεθνή ΜΜΕ αναφορικά με την αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης Μαΐου και την σαφέστατη άρνηση του κ Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει, έστω όπως του ζήτησαν οι κκ Βενιζέλος και Σαμαράς (ίσως και ο κ Παπούλιας αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε εφόσον ακόμη δεν είδαμε τα πρακτικά) μια Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ., ΔΗΜ.ΑΡ...

Στραβός ο γιαλός;

Μα 38 χρόνια τώρα το πολιτικό σύστημα, τα δύο Κόμματα εξουσίας και οι πολιτικοί που μας κυβέρνησαν δεν μας βοήθησαν να...στραβώσουμε; Γέμισε με υπαλλήλους ο στενός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, γέμισαν οι τσέπες των γνωστών και αποκλειστικών «προμηθευτών του Δημοσίου, γέμισαν οι τσέπες καταχραστών του Δημοσίου χρήματος, γέμισαν οι σελίδες των εφημερίδων, μπούκωσαν τα μικρόφωνα των ραδιοφώνων, περίσσεψαν στα τηλεοπτικά δρώμενα «τα σκάνδαλα, οι ατασθαλίες, οι ρεμούλες και οι , μίζες» και ΟΛΟΙ στο απυρόβλητο της ατιμωρησίας...

38 χρόνια και στραβώσε πια, για τα καλά, ο...γιαλός!

Η «στραβά αρμενίζουμε;»

Και αυτό πιθανό αφού μας φλόμωσαν στα ΘΑ, μας έπνιξαν με φρούδες υποσχέσεις, μας έκαναν να πιστέψουμε ότι ΟΛΟΙ θα γινόμασταν πλούσιοι με το Χρηματιστήριο και μετά θα αποκτούσαμε και «σωματάρες» ασκούμενοι στις ακριβοπληρωμένες και τώρα πια εγκαταλειμμένες Ολυμπιακές μας εγκαταστάσεις...

Μας υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία «επανάδρυση του Κράτους» που ποτέ δεν έγινε και σχεδόν 6 χρόνια αργότερα μας είπε ότι «το ταμείο είναι ελαφρώς μείον» και δεν θα δοθούν αυξήσεις...Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ και μας είπε «λεφτά υπάρχουν» χαρήκαμε εμείς, το ψηφίσαμε και μετά, αφού έτσι μας είχαν μάθει 38 χρόνια τώρα συνεχίσαμε όπως ήμασταν και ...«στραβά αρμενίσαμε» τον Οκτώβριο του 2009...

Μετά ήρθε ο Μάιος του 2010, ήρθε μαζί του επίσημα προσκεκλημένη ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ η τρόικα, άρχισαν οι περικοπές, οι μειώσεις, οι φόβοι για πτώχευση, η απειλή επιστροφής στη δραχμή και την φτώχεια, και άλλες περικοπές και άλλες μειώσεις και μετά ήρθαν οι ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ. Γέμισε το Σύνταγμα με κόσμο διαμαρτυρόμενο για αυτά που ζούσαμε και απείλησαν, αλλά ευτυχώς, δεν έκαψαν τη Βουλή...Άγνωστοι έκαψαν, όμως, την Αθήνα!

Και το καλοκαίρι του 2011 νέα μνημόνια, νέα δανειακή σύμβαση με ρήτρα Αγγλικού δικαίου, νέα διλήμματα «ευρώ ή δραχμή»...

Είπε ΝΑΙ ο κ Σαμαράς και η παρέα του που είχαν πει ΟΧΙ και διέγραψαν, όσους είπαν ΟΧΙ, αυτοί που διέγραψαν όσους είπαν ΝΑΙ όταν έλεγαν ΟΧΙ, και αφού στήριξαν την Κυβέρνηση Παπαδήμου επέμεναν για εκλογές.

Ο Λαός που δεν μίλησε με Δημοψήφισμα μετέτρεψε τις εκλογές της 6ης Μαΐου σε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ κατακεραυνώνοντας ΟΛΟΥΣ εκείνους που είχαν πει το ΝΑΙ χωρίς να τον ρωτήσουν...

Η «Νέα» Ν.Δ. του κ Σαμαρά καταρρακώθηκε στο 18% αλλά ο πρώην Πρόεδρος της και Πρωθυπουργός κ Καραμανλής εκλέχτηκε Βουλευτής Θεσσαλονίκης...

Το ΠΑΣΟΚ του κ Βενιζέλου με 13% πήγε 38 χρόνια πίσω στο 1974 στα ποσοστά του ιδρυτή του, αλλά ο πρώην Πρόεδρος του και πρωθυπουργός κ Παπανδρέου εκλέχτηκε Βουλευτής Αχαΐας...

Περισσότεροι από 70% των Ελλήνων είπαν ΟΧΙ στους «...Μνημονιακούς» με πιθανό αποτέλεσμα να οδηγηθούμε εμείς, αυτοδύναμα, εκτός ευρώ από το οποίο οι Ευρωπαίοι ΔΕΝ

μπορούν να μας...διώξουν!

Τα γκάλοπ λένε ότι 75% των Ελλήνων θέλουν να μείνουν στο ευρώ και αυτό το επαναλαμβάνουν ως ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ δεδομένο όλα τα ξένα ΜΜΕ...

Εφόσον περίπου 75% των Ελλήνων ψήφισαν όπως ψήφισαν στις 6 Μαΐου μετατρέποντας τις εκλογές σε ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ τότε εύλογα μπορεί να ρωτήσει κανείς πώς τα γκάλοπ λένε ότι οι ίδιοι άνθρωποι στα ίδια ποσοστά ΘΕΛΟΥΝ να μείνουν στο ευρώ;

Παιδιά, κάτι σίγουρα ΔΕΝ πάει καλά...

Οι ψήφοι της 6ης Μαΐου είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός!

Τα ποσοστά που δίνουν τα γκάλοπ από πού βγήκανε;

Οι Έλληνες λέμε το γνωστό «ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε!...»

Μήπως, τώρα πια ισχύουν και τα δύο;

Του καθηγητή Γιώργου Πιπερόπουλου