



Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν πολλά και σοβαρά λάθη από τους εκάστοτε κυβερνώντες σχεδόν σ' όλους τους τομείς, στην Υγεία, στην Παιδεία, στο κράτος, στην Οικονομία, στην Γεωργία, στο Εμπόριο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κάθε Αλαζόνας Υπουργός ήθελε να συνδέσει το όνομά του με κάποια... μεταρρύθμιση, χωρίς να ακούσει την κοινωνία, χωρίς έρευνα και χωρίς καμία προετοιμασία. Έτσι όλα αυτά τα αποτυχημένα πειράματα των φεουδαρχών της πολιτικής τα πλήρωσε και τα πληρώνει πολύ ακριβά ο Λαός.

Στην τελευταία διετία του ΠΑΣΟΚ δηλ. 2009-2011, ο Γιάννης Ραγκούσης-πανίσχυρος Υπουργός Εσωτερικών και πρώην Δήμαρχος Πάρου, ήθελε να αλλάξει τον Καποδιστριακό χάρτη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να φέρει τον νόμο «Καλλικράτης», που έλεγε πως θα θεραπεύσει τις αγκυλώσεις, την ασυδοσία και το κλέψιμο στους Δήμους και τις Νομαρχίες. Έτσι προχώρησε στο στήσιμο ενός νέου χάρτη, που να δώσει Δημάρχους και

Περιφερειάρχες του ΠΑΣΟΚ, ώστε να φανεί πως το κόμμα του, που κατέστρεψε την χώρα, έχει λαϊκό έρεισμα, πράγμα που το πέτυχε αφού οι περισσότεροι, Δήμοι και Περιφέρειες πέρασαν στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, που σήμερα έχει ποσοστό 5%...!

Στον Νομό Τρικάλων η πλειοψηφία της κοινωνίας ήθελε έξι έως επτά Δήμους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες καλύτερα και γρηγορότερα. Δυστυχώς, τα πάντα είχαν προαποφασισθεί και οι τότε τρεις Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο τοπικός Γραμματέας αποφάσισαν και διέταξαν... την δημιουργία τεσσάρων Δήμων, Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Πύλης και Φαρκαδόνας. Ποιος ξέρει πως αισθάνονται σήμερα για το μεγάλο αυτό έγκλημα...!

Η χωροταξική κατανομή ήταν απαράδεκτη από πολιτιστικής, Ιστορικής, Οικονομικής και Λειτουργικής άποψης. Έτσι στήθηκαν τέσσερες Δήμοι Μαμούθ, με τελείως αρνητικές θέσεις και μεγάλες αποστάσεις Αγρελιά-Ξυλοπάροικο, Μαυρέλι-Μαλακάσι, Δροσερό-Νεράιδα, Διάσελο-Σερβωτά και όλοι τους χρεοκοπημένοι...! Χωρίς πόρους, χωρίς προοπτική για προγραμματισμό και υλοποίηση έργων, και με δεκάδες εκατομμύρια χρέη σε προμηθευτές σε εργολάβους, σε συμβασιούχους και σε αποτυχημένες Δημοτικές Επιχειρήσεις, αλλά και με πετσοκομμένες τις κρατικές επιχορηγήσεις, βρέθηκαν οι Καλλικρατικοί Δήμοι αντιμέτωποι με το φάσμα της καταστροφής.

Οι πολλές αρμοδιότητες, που φόρτωσαν την Τ.Α. δεν συνοδεύθηκαν και από οικονομική στήριξη. Έτσι την περασμένη Παρασκευή οι κάτοικοι του Χωριού Σπαθάδες ζήτησαν με Συνέλευση να φύγουν από τον Δήμο Τρικκαίων και να πάνε στον Δήμο Καλαμπάκας. Παρά

τις καλές προθέσεις όλων των παρευρεθέντων, η μεγάλη αλήθεια είναι μόνο μία, ότι δηλ. η επιθυμία των κατοίκων δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πραγματικότητα, γιατί ήδη σε δέκα μήνες έχουμε εκλογές στην Τ.Α. και γιατί κανένας υπουργός και καμία κυβέρνηση δεν θα αναλάβει το δύσκολο έργο, αυτή την χρονική περίοδο, του γκρεμίσματος του αμαρτωλού Καλλικράτη...! Εάν αρχίσουν το ξήλωμα του Νόμου τότε θα βρεθούν προ καταιγίδας, γιατί χιλιάδες χωριά και ολόκληροι Δήμοι θέλουν να αλλάξουν Δήμο...!

Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να πορευθούμε με τις αγκυλώσεις, τις δυσλειτουργίες και τα εγκλήματα του.. κακοκράτη, του Γιάννη Ραγκούση και φυσικά να υποφέρουμε.

Είχε άδικο ένα παλικάρι 41 ετών, που αυτοκτόνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Λάρισα και στο σημείωμα που άφησε έγραψε «ό, τι κάνατε σ' αυτόν τον Λαό και σ' αυτό τον τόπο να το βρείτε στα σπίτια σας. Σας εύχομαι το αίμα μου να γίνει ποτάμι που θα σας πνίξει»;

Κρίμα που οι εγκληματίες της πολιτικής ζουν, βασιλεύουν και θέλουν ακόμη να μας σώσου....!

Γράφει ο Δρ. **ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ**, D. Ed., M.Ed., Ph.D.

Δημοτικός Σύμβουλος – Πολιτευτής