



Στη μέγγενη της Άγγελα Μέρκελ και των Γερμανών Τραπεζιτών βρίσκεται η νέα αποικία του Βερολίνου, που ακούει στο όνομα Ελλάδα.

Η υιοθέτηση της Γερμανικής συνταγής, για την δήθεν επίλυση της Ελληνικής οικονομικής κρίσης - πράγμα που οι ίδιοι οι Γερμανοί, κατ' ουσίαν απεύχονται - οδηγεί στην πλήρη "αφαίμαξη" και των τελευταίων πόρων επιβίωσης του Ελληνικού λαού. Όπως αναγνωρίζουν, ακόμη και οι κορυφαίοι οικονομολόγοι, συμπατριώτες της Μέρκελ, η συνταγή αυτή κινείται σε τελείως λάθος κατεύθυνση, αφού προτείνει ως "αντίδοτο" στην οικονομική κρίση, τη συνέχιση της λιτότητας και την περαιτέρω φτωχοποίηση του πολίτη.

Οι κυρίως ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση είναι οι Γερμανοί και το τραπεζικό τους σύστημα, αφού μπορούν να δανείζονται από την εγχώρια και την ξένη χρηματοπιστωτική αγορά, με αστεία επιτόκια και εμείς στην χώρα μας δανειζόμαστε από αυτούς, με ληστρικά επιτόκια.

Πρόκειται για μια από τις πλέον ακραίες και προκλητικές μορφές τοκογλυφίας, η οποία σημειωτέον, ρητά απαγορεύεται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.

Το βέβαιο είναι ότι η Κυβέρνηση της Μέρκελ δεν ενδιαφέρεται να βοηθήσει πραγματικά τον Ελληνικό λαό αλλά ούτε και να σταματήσει την ολοσχερή οικονομική του "αφαίμαξη" και σε αυτή την άποψη συνηγορεί και το γεγονός της δημιουργίας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, δικτύου Γερμανικών Τραπεζών, που απώτερο στόχο έχουν τις αποταμιεύσεις των Ελλήνων καταθετών.

Εμείς αναρωτιόμαστε ποιά συμφέροντα εξυπηρετούνται, ώστε να επιλέγει ο Πολιτικός κόσμος αυτό το σκληρό και απάνθρωπο οικονομικό μοντέλο λιτότητας, αντί να επιλέξει το μοντέλο ανάπτυξης, που έχει θέσει σε εφαρμογή, τα τελευταία χρόνια, η Κυβέρνηση Ομπάμα και που ήδη αποδίδει καρπούς;

Vasilis Anastopoulos