



Γράφει ο Δρ. **Κώστας Πατέρας**, D. Ed., M.Ed., Ph.D.

Κοντεύει η ώρα του λαού προκειμένου να πει πως πέφτει το σάπιο πολιτικό σύστημα. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το παλιό ... και το αγκυλωμένο αντιστέκονται με δόντια και με νύχια, για να μην έρθει το νέο, που θα δώσει άλλη τροπή και θα βάλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας το στημένο, στα μέτρα της ολιγαρχίας, πελατειακό κράτος.

Μπήκαμε στην ευθεία της εκλογικής αναμέτρησης, αφού μας χωρίζουν μόνο σχεδόν δεκαπέντε μέρες από την κάλπη, και το πολιτικό θερμόμετρο έχει ανέβει επικίνδυνα. Οι Σαμαράς – Βενιζέλος επέλεξαν εδώ και μήνες να κάνουν το μεγάλο λάθος και αυτό ήταν η πόλωση και η διχαστική τακτική, προκειμένου να διασωθούν και να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία. Αυτό είναι ιστορικό λάθος, γιατί ο λαός έχει ζήσει τέτοιες πολώσεις, που τον οδήγησαν σε οπισθοδόμηση.

Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώνεται είναι τελείως αρνητικό τόσο για τον Σαμαρά όσο και για τον Βενιζέλο. Ιδιαιτέρως για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, την στιγμή που διασπάστηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου έφτιαξε το κίνημα, για να μας θυμίσει την λαϊκή παροιμία «ήταν το κλίμα στραβό το ' φαγε και ο γάιδαρος και τελείωσε». Έτσι η διάσπαση φέρει και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου εκτός Βουλής, αφού το «μαντρί» έμεινε με τα απομεινάρια των τρωκτικών και των καρεκλοκένταυρων. Το ερώτημα δε που αιωρείται είναι απλό: πως μπορούν αυτοί να σώσουν την χώρα, αφού τότε που ήταν Πρωθυπουργός ο ένας και Υπουργός ο άλλος την κατέστρεψαν;»

Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Κάνει απέλπιδες προσπάθειες πότε με διχαστικά συνθήματα, πότε με εκβιαστικά διλήμματα και πότε με δηλώσεις οικονομικής τρομοκρατίας να γυρίσει το κλίμα. Την στιγμή που ο ίδιος απαξίωσε τα στελέχη της Ν.Δ., που γύρισε την πλάτη στους αγωνιστές, που αξιοποίησε όλα τα στελέχη της Πολιτικής Άνοιξης, δεν μπορεί να ανοίγει τις ... πόρτες στους ψηφοφόρους για να τους κλέψει την ψήφο. Να γιατί πρωτοκλασάτα στελέχη της Ν.Δ. δεν μπαίνουν στα ψηφοδέλτια και γιατί οι Καραμανλικοί είναι εξοργισμένοι με τον Σαμαρά και την πολιτική του. Την ώρα που έχει ταράξει στην πείνα και στους φόρους τον Λαό, πλήρωσε τρία εκατομμύρια στους Βουλευτές, γιατί τον μήνα Ιανουάριο του 2015, ενώ η Βουλή διαλύθηκε, στις 31 Δεκεμβρίου 2014... Αυτό και αν δεν είναι μεγάλο Σκάνδαλο.

Δυστυχώς το ποτάμι... δεν γυρίζει πίσω για τους Σαμαρά, Βενιζέλο και Παπανδρέου, οι οποίοι πρέπει να φέρουν πίσω τα κλεμμένα και φυσικά να λογοδοτήσουν γιατί έφεραν τα Μνημόνια και την Τρόικα στην πατρίδα μας και κατέστρεψαν την ζωή μας και τα όνειρα και το μέλλον των παιδιών μας. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια που πήραν από τις τράπεζες ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. και τα έφαγαν, ποιος θα τα πληρώσει;

Ο Λαός θα τους τιμωρήσει στις εκλογές τις 25<sup>ης</sup> Ιανουαρίου. Ο κύβος ερρίφθη....!