



**Ο Νίκος Συρίγος αναρωτιέται τι θα γινόταν αν οι πρόγονοι μας έκαναν εκπτώ σεις στην λευτεριά και την αξιοπρέπεια και είναι σίγουρος πως ο κόσμος θα βρει τον τρόπο να ξαναπει «ΟΧΙ». Αν το «ΟΧΙ» του 62% των Ελλήνων, μόλις πριν από λίγες μέρες, ήταν «ΟΧΙ» στο πακέτο Γιούνκερ γιατί θέλουμε ένα ακόμη χειρότερο, τότε δεν τρέχει κάστανο. Αυτό που έβγαλε η κάλπη, αυτό γίνεται. Αν την περασμένη Παρασκευή, κατεβήκαμε στο δρόμο, για να ζητήσουμε ακόμη σκληρότερα μέτρα, τότε μπράβο σε όποιον κατέθεσε αυτή την πρόταση στους θεσμούς.**

Θαρρώ όμως πως το «ΟΧΙ» που βροντοφώναξαν οι Έλληνες ήταν «ΟΧΙ» στους τοκογλύφους και οι χιλιάδες που βρεθήκαμε στο Σύνταγμα γίναμε μια γροθιά για τη λευτεριά του τόπου και όχι για... ολίγη ελευθερία και ακόμη λιγότερη αξιοπρέπεια.

**Θαρρώ πως απαιτήσαμε οι εταίροι να μην μας αντιμετωπίζουν σαν... εταίρες.**

Θαρρώ πως απαιτήσαμε να βάλουν τα τελεσίγραφα εκεί που ξέρουν. Και θαρρώ πως όλα αυτά τα είπαμε, έχοντας ως στόχο ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας, σε μια Ευρώπη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης και ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ σε μια Ελλάδα ελεύθερη! Αυτή που μας άφησαν οι πρόγονοι μας και σίγουρα όχι αυτή που πάμε να αφήσουμε εμείς στα παιδιά μας.

Το «έντιμη συμφωνία» μέσα σε λίγα 24ώρα έχει γίνει «**συμφωνία πάση θυσία**». Να με συμπαθάτε αλλά το πάση θυσία για μένα, πάει μόνο πλάι στη λέξη λευτεριά. Κι αν κάποιοι θεωρούν πως το 62% των Ελλήνων μπορούν να γίνουν σε μια νύχτα «μαλάκες» κάνουν λάθος. Ας το διορθώσουν όσο προλαβαίνουν. Αν προλαβαίνουν. Άλλιώς θα έχουν την τύχη των προηγουμένων.

**Φοβού τους Έλληνες... Η αντίσταση είναι μέσα στο DNA μας.**

Γι'αυτό γιορτάζουμε κάθε 25η Μάρτη, την έναρξη της επανάστασης και όχι το τέλος της.

Και δεν θέλω να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστές έμπαιναν στη μάχη για τα λίγα και όχι για όλα!

Γι' αυτό θυμόμαστε το «ΟΧΙ» της 28ης του Οκτώβρη κι όχι τη μέρα που έφυγαν οι Ναζί... Και δεν θέλω να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας άρχιζαν τον πόλεμο με τους Ναζί για τα λίγα και όχι για όλα!

Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πως θα βρούμε τρόπο να αντισταθούμε και τώρα. Έστω και αν χρειαστεί να κατεβαίνουμε κάθε μέρα στο δρόμο, μοναχοί μας...

**Νίκος Συρίγος**