



Γράφει ο Δρ. Κώστας Πατέρας D.Ed, M. Ed, P.H.D. Πολιτευτής.

Του πανδαμάτορα χρόνου η αέναος ροή κυλάει χωρίς να...

την αντιληφθεί ο άνθρωπος και όλα φαίνονται σαν να ήταν χτες. Χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, χιλιετηρίδες περνούν και χάνονται σαν τους κομήτες του στερεώ ματος και σαν τα αστέρια που πέφτουν τη νύχτα. Όλα τους, όμως, αφήνουν πίσω τους μια φωτεινή ουρά, που, για τον άνθρωπο, λέγεται ιστορία και που αυτή η ιστορία θα συνοδεύει τις πράξεις εις τους αιώνας των αιώνων.

Στους σύγχρονους πολιτισμούς οι χώρες διοικούνται από κόμματα και πρόσωπα, που λέγονται κυβερνήσεις. Άλλες μένουν για λίγο στην εξουσία και άλλες για πολύ, ανάλογα με το έργο που έκαναν και ανάλογα με την βούληση των λαών, αφού όλες οι απερχόμενες και οι ερχόμενες ψηφίζονται από τον κυρίαρχο λαό.

Από τις 25/01/2015 στη χώρα της δημοκρατίας και του πολιτισμού, που λέγεται Ελλάδα, έχουμε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι οι συριζαίοι διατείνονται, αδιαφορώντας για τους ΑΝΕΛ, τους οποίους θεωρούν λαθρεπιβάτες της εξουσίας και ανθρώπους της δεξιάς, που κατ'ανάγκη συνέπραξαν με την αριστερά χάριν της καρέκλας. Αυτό είπε και ο Παπαδημούλης, ευρωβουλευτής και στέλεχος μιας από τις πολλές συνιστώ σες, που απαρτίζουν τη μεγάλη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την ευκαιρία, λοιπόν, αυτής της εκλογικής τους νίκης έβγαλαν λόγους, γιόρτασαν πανηγυρικά, βγήκαν στα ΜΜΕ και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν πως ΕΣΩΣΑΝ την χώρα από την καταστροφή και φυσικά ότι είναι οι νέοι...Κολοκοτρώνηδες της Ελλάδας. Την τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση, που βιώνει η πατρίδα μας μπορεί, οι επόμενες γενιές, να την ξεχάσουν. Δε θα ξεχάσουν, όμως, ποτέ αυτούς που οδήγησαν τη χώρα στον Καιάδα της καταστροφής, της υποτέλειας, της αναξιοπρέπειας και της απαξίωσης.

Αυτή η επέτειος είναι επέτειος ντροπής και όχι νίκης και αυτό γιατί με ψέματα, με λαϊκίστικες υποσχέσεις και με ανακολουθίες έκλεψαν την ψήφο των πολιτών και έγιναν κυβέρνηση.

Τι υποσχέθηκαν οι Τσίπρας-Καμμένος; Πολλά. Από τα μπαλκόνια είπαν πως θα σταματήσουν την λιτότητα και τη συνέχισαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο, γι' αυτό και το 86% των Ελλήνων δεν συμφωνεί με την πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δήλωσαν πως θα έσχιζαν τα μνημόνια και υπέγραψαν το 3ο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015 που στοίχισε στη χώρα μας 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπε ο Τσίπρας πως <<θα παίξουν τα νταούλια και θα χορεύουν οι Ευρωπαίοι>> και ο ίδιος έγινε ο πιο προσκυνημένος πολιτικός στους δανειστές και τους τοκογλύφους. Διεκήρυξε ο Τσίπρας από το βήμα της βουλής πως θα εξαφανίσει τον ΕΝΦΙΑ. Δυστυχώς τον συνέχισε με τον ίδιο τρόπο. Ήταξε δώρα και μισθούς με κατώ τερού τα 751 ευρώ και δεν το έκανε. Έκλεισε σπίτια, επιχειρήσεις και νέκρωσε την αγορά. Έφερε τα capital controls και έβαλε τη χώρα μας 99 χρόνια υποθήκη στο ξένο κεφάλαιο.

Πήγε στην Κούβα, στην κηδεία του δικτάτορα Φιντέλ Κάστρο και λοιδορούσε τους εταίρους Ευρωπαίους και όταν γύρισε πίσω στην Ευρώπη πήγε αγκάλιαζε αυτούς που έβριζε. Επί εποχής Τσίπρα-Καμμένου, των Μνημονιοσχιστών, οι ένοπλες δυνάμεις γέμισαν από τσάμηδες που ντυμένοι στο έντιμο ελληνικό χακί σχημάτιζαν τον αλβανικό αετό και από γκρίζους λύκους της Θράκης. Η χώρα μας πλημμύρισε από λαθρομετανάστες και ο τουρισμός και η οικονομία στα νησιά μας καταστράφηκε. Το κράτος αλώθηκε από τα παιδιά του κομματικού σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ και η αξιοκρατία που υποσχότανέ γίνεται πελατοκρατία. Ήτσι άνθισε η νέα μορφή της αριστερής οικογενειοκρατίας και ήρθε η νέα τάξη του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Την ίδια στιγμή που η χώρα μαστίζεται από την τρομερή ανεργία 400.000 Έλληνες επιστήμονες έγιναν οικονομικοί μετανάστες.

Για όλα αυτά οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα έπρεπε να κρύβονται και όχι να γιορτάζουν. <<Των οικιών υμών εμπιπραμέμων υμείς άδετε>> έλεγε ο Αίσωπος γιατί οι σύγχρονοι του τραγουδούσαν την ώρα που καίγονταν τα σπίτια τους. Το ότι στις δημοσκοπήσεις είναι μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν τους λέει τίποτε; Το ...έμφραγμα στο προχθεσινό Eurogroup δεν τους δίδαξε τίποτε; Δυστυχώς, πρόδωσαν την ψήφο του λαού και όμως ... γιορτάζουν. Πάντως, έναν άνθρωπο μπορείς να τον κοροϊδεύεις για μεγάλο διάστημα, έναν λαό όμως όχι.

Ας μη ξεχνάμε πως και ο Νέρων γιόρταζε όταν έκαιγε τη Ρώ μη.