



Για μία ακόμη φορά ο Σύλλογος προγραμμάτισε και υλοποίησε μια πετυχημένη αποστολή σε αδελφοποιημένη πόλη με την Καλαμπάκα, το **Σβάμπαχ της Γερμανίας**.

Μια αποστολή που σχεδιάστηκε από κοινού με τις δύο αντίστοιχες επιτροπές αδελφοποίησης το Πάσχα του 2011 στην Καλαμπάκα. Η φιλοσοφία του θεσμού της Αδελφοποίησης δύο πόλεων είναι η άμεση επαφή των δημοτών με στόχο την ανάπτυξη αδελφικών σχέσεων μεταξύ τους. Έπειτα από 10 χρόνια αδελφοποίησης με την Γερμανική πόλη δεν είχε δημιουργηθεί τέτοιου είδους σχέση μεταξύ των δημοτών, αλλά είχε περιοριστεί σε εθιμοτυπικές, σχεδόν τουριστικές αποστολές εκτός των τουρνουά ποδοσφαίρου, όπου και εκεί δεν πρωθήθηκε η δημιουργία φιλικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων. Θα πρέπει να είχαν πειστεί και οι Γερμανοί

ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούν τέτοιου είδους σχέσεις μαζί τους γιατί έκπληκτοι αποδέχτηκαν την πρότασή μας να φιλοξενηθούν έστω και για λίγο σε Ελληνικές οικογένειες το 2011. Η θερμή αυτή φιλοξενία είχε σαν αποτέλεσμα 18 από τα μέλη της αποστολής του Συλλόγου να φιλοξενηθούν σε αντίστοιχες οικογένειες του Σβάμπαχ. Μετά από 10 χρόνια αδελφοποίησης δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας αδελφικών ανταλλαγών με πολίτες του Σβάμπαχ. Ευχή και ελπίδα του Συλλόγου να συνεχιστεί και να διευρυνθεί αυτός ο πυρήνας και να φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει οι σχέσεις μας με τους Γάλλους, ώστε να ανταλλάσσονται μηνύματα όπως αυτό της οικογένειας Colompani με την οικογένεια Παληγιάννη που λέει: «πείτε στους αδελφούς μας ότι δεν θα έρθουμε για λόγους υγείας...». Η περιγραφή του ταξιδιού μας έγινε με τον καλύτερο τρόπο από το μέλος του Συλλόγου μας την κυρία Όλγα Ζυγολάνη-Καρνέζη και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Από την περιγραφή της είναι φανερό, ότι παρότι οι Γερμανοί δεν έχουν μεσογειακή ιδιοσυγκρασία, μας φιλοξένησαν με τον πιο θερμό τρόπο που θα μπορούσε να τους εκφράσει. Δεν αρνήθηκαν να εκπληρώσουν οποιαδήποτε επιθυμία μας, ακόμη και να μας ξεναγήσουν στο Νταχάου, πράγμα που προσπάθησαν να αποφύγουν αρχικά τονίζοντας ότι πρέπει να

κοιτάμε μπροστά και να γνωρίσουμε την σύγχρονη Γερμανία.



Ο Σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να ευχαριστήσει τον σύνδεσμο με την βοήθεια του οποίου έγινε ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ των δημοτών των δύο πόλεων σ' ένα κομβικό σημείο της εξέλιξης της συγκεκριμένης αδελφοποίησης ,τον κ. Ευθύμιο Παπαχρήστο ,ο οποίος απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο το νόημα των όσων λέχθηκαν και μας ξενάγησε καθ' όλη την διάρκεια του ταξιδιού μας. Τον Δήμαρχο του Σβάμπαχ και την αντίστοιχη επιτροπή αδελφοποίησης,την κα Rosy Stengel,την κα Monika Heinemann,την κα Hanne Hofherr ,τον κ.Freller, την κα Μπούσση Ελένη,την κα Τάσιου Χριστίνα και όλους αυτούς που βοήθησαν στην υλοποίηση της φιλοξενίας στην Γερμανία. Τον κ .Μητρονάσιο Αριστείδη που εκπροσώπησε την Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας και το Σύλλογο με την καταπληκτική κατάβαση από το καμπαναριό και την βοήθειά του ως γνώστη της Γερμανικής γλώσσας ,καθώς και τους δύο θαρραλέους αναρριχητές τον Λαρίση Κωνσταντίνο και τον Καρνέζη Χρήστο.

