



Ξεχάσαμε τις παραδόσεις μας

Ξεχάσαμε τη γλώσσα μας

Ξεχάσαμε τη μουσική μας

Ξεμείναμε από αγωγή

Ξεβρακωθήκαμε ξαναφορώνταςφράγκικα (έτσι έλεγαν παλιά τα κουστούμια όταν πρωτοφορέθηκαν κι' αντικατάστησαν τη....φουστανέλα και τις ...βράκες !!).

Με καταξεσχισμένα παντελόνια περπατούν οι....κορασίδες , και με... πολύχρωμες βερμούδες , οι χοντροτριχοπόδαροι Ρωμιοί....(πως δεν τους άρπαξε ακόμα ο....μπόγιας Θεέ μου !!!).

Φοράν καπέλα «τζόκιν» στραβά η και ανάποδα (ο γείσος προς τα πίσω) , αξύριστοι οι πιο πολλοί (είναι της μόδας, λένε- πλυθείτε όμως κι' όλας) , πουκάμισα ριγμένα απ' έξω σαν χαχόλοι !. Τακούνια οι γυναίκες 12ποντα (τα πιο...κοντά) σαν ...ξυλοπόδαροι στα καρναβάλια . περπατάνε !

Θεέ μου πως κατάντησες τους...υπηκόους σου!!

Με σκουλαρίκια, τατουάζ- μικροί μεγάλοι, βραχιόλια οι νεαροί «μέχρι.....αγκώνος » και ...

τίγκα το...σωληνωτό με τον φραπέ, τσιγάρο Marlboro ή και στριφτό στο χέρι !.

Τα μίνι μέχρι το...βρακί (πολύ μ' αρέσουν !) έξω οι κοιλιές , καμαρωτός ο...αφαλός προβάλει , και πίσω η....χαράδρα !

Και' από γλώσσα, πως τα πάμε ;, εδώ...γελάνε !!

Και να τα....κορακίστικα (τα....greeklish λέω) , να τα ...λαζοαγγλικά , (ωχ, θα τ'ακούσω πάλι, η συμβία μουπόντια είναι) , αλλά πώς να το κάνω ρε παιδιά ,όλο «μπρέϊκ» και «κούλ» και «κόνσεπτ» και..... « μπέστ-οφ» και ... «λάϊφ στάϊλ» και «μίτινγκ» και δεν συμμαζεύεται ακούς !

Άσε που φύτρωσαν καινούργιες λέξεις και φράσεις μεγαλεία , θα σας θυμίσω μερικές :

« εν τάξι » (και επί το...προοδευτικότερο « 'ντάξι » !!) , , «αν θέλετε », « να ολοκληρώσω » (καλά κι' αυτός πόση ώρα θέλει να...ολοκληρώσει , την ...άλλη δεν τη σκέφτεται !!) , « την έκανα λαχείο» , «τα πήρα στο ...κρανίο » κι' άλλες αμέτρητες ...αηδίες !.

Το άλλο τογεννικής χρήσεως , το 10 το καλό , τ' άφησα τελευταίο (για τον...Μ@@@κα λέω , το κράτησα για να το βάλω σανυπογραφή , στο τέλος !).

Και για να μη αδικώ τα πατριωτάκια, υπάρχουν λέξεις, υπάρχουν φράσεις που δεν τις ξεχνούν και καμαρώνουν :

« Ξέρεις ποιος είμαι γώ ρέεεεε;;;» το λέει ξεχνώντας την περιβόητη , την φράση Κατσιφάρα :

« Αν δεν υπήρχε ο Ανδρέας ούτε ο Θυρωρός της πολυκατοικίας μας δεν θα μας ήξερε !»

Θυμάμαι – με την ευκαιρία - πως σ' ένα έργο –σε μια απ' τις παλιές αθάνατες ελληνικές ταινίες , έλεγε ο Ρίζος ο κοντός στον Τζιβλίκα τον ψηλό , «ξέρεις ποιος είμαι εγώ,ρε;;, εμένα ηνοικοκυρά μου από τη....Μάνη είναι !!!..»

Το άλλο πάλι ! :

Ανοίγεις τηλεόραση, ανοίγεις ράδιο, πας για καφέ, η μπαίνεις σε ταξί :

Ντούκου ντούκου, ντούκου ντούκου, ντούκου ντούκου , – καλά μη διαμαρτύρεσαι αναγνώστη , τη μουσική πασχίζω ν' αναπαραστήσω..... με μήνυμα...γραφτό !.

Τι θόρυβος, Θεέ μου, τι ..μπουχός , τι ...κανονιοβολισμοί τι μπάχαλο ακουστικό !...

Και νάταν μόνο αυτό; Από δω τα μικρόφωνα , από την άλλη τα μεγάφωνα ,παντού , στο πλάι σου , αντίκρυ σου, πάνω απ' το κεφάλι σου , αφού περνάς στον δρόμο και πάλι μουσική ακούς στη διαπασών από τα μαγαζιά απ' τη μια , τααυτοκίνητα απ' την άλλη (έχουμε στέρεο, καμαρώνει ο..... γύφτος, ο οδηγός και το....βαράει στη διαπασών (τους αγαπώ τους γύφτους, δεν είμαι ρατσιστής, τους γύφτους και τα...μάτια σας, σε λίγο γύφτοι θάμαστε όλοι !).

Δεν τραγουδάμε πια το « σαν πάς στην Καλαμάτα » , ούτε τον « Αητό που κάθονταν στον ήλιο και λιαζότανε », (κι' αυτός ούτε δημόσιος ...υπάλληλος νάτανε , όλο...λιαζότανε !). ,

Το « έπεσε- η....Γερακίνα, στο ...πηγάδι », εξαφανίστηκε κι'η....Μαργιώ του... « σπάστα καλέ Μαργιώ και τα..πληρώνω εγώ » (άλλος, πάλι , αυτός ο.... χουβαρντάς , όλο λόγια ήτανε , τάσπασε μια φορά η Μαργιώ και τα πλήρωσε ο.... μπαμπάς της !).

Καταγωγή;;:

“ΟΛΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ και..... ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ είμαστε., όλοι πρωτευουσιάνοι, ξεχνάν τον άγιο τόπο του χωριού η της πανέμορφης τους πόλης.

Θυμάμαι μόνο μια εξαίρεση :

Την εποχή που ο αλήστου μνήμης ο Εθνάρχης Καραμανλής μεσουρανούσε , η.... ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ (η και..... ΚΙΟΥΠΚΙΟΪ, παλαιότερον ονομαζομένη !!) απέκτησε ένα.... εκατομμύριο ,περίπου, κατοίκους. !!.

« Από πού είσαι « , ρωτούσες,

«από τις Σέρρες,»

« μέσα από τις Σέρρες;»

« όχι, από την.... ΠΡΩΤΗ !!»

Ούτε το Μαιευτήριο ΛΗΤΩ να ήτανε50 γέννες την ημέρα νάχε !!

Και τώρα θα σας «ξεναγήσω» στοΟΙΚΟΣΗΜΟ , στο δείγμα καταξιωσης, του νεοελληνα : στο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ! :

Με κυβικά βαρβάτα, φανταχτερό, παρκάρει όπου γουστάρει, πατάει διπλές γραμμές, όλους τους προσπερνάει, μουντζώνει, βρίζει, κορνάρει, σε τυφλώνει. ... μύγα στη...ρόδα του δεν θέλει !

Ζώνη;, κορόιδο είμαι ;. πριν απ' το κόκκινο πάντα με κίτρινο περνώ, «ξέρεις τι μάγκας είμαι » ;

Ξέρω, 20.000 τραυματίες το χρόνο ,απ' τους οποίους 1000 ανάπηροι ως που να πεθάνουν , 2.000 οι νεκροί το χρόνο (μια κωμόπολη, ολόκληρη, κοστίζει η μαγκιά σου, ζώον – τα ζώα μάλλον αδικώ).

Υποανάπτυκτε και καθυστερημένε ,που επικοινωνείς μόνο με SMS , το κινητό αντικατέστησε το ραντεβού, την αγκαλιά, την παρουσία .

Με το Handsfree στ' αυτή , μιλάς ,γελάς και περπατάς σαν...παρλιακό στο δρόμο , δεν καταδέχεσαι να μπεις σε λεωφορείο και ψάχνεις με τις ώρες για μια θέση να παρκάρεις ..

Κουράστηκα –δεν είναι βέβαια έτσι όλοι οι νεοελληνες , τα παραλέω, όμως ας θυμηθούμε λίγο τη καταγωγή, τη γλώσσα, την εκκλησία του χωριού και την παράδοσή μας. .

Ας σπείρουμε δυό ντοματιές , ας πάμε –με τους Αλβανούς- να βάλουμε και μεις ένα χεράκι στις...ελιές μας, ας ξαναβάλουμε στο σπίτι τους γερόντους, ας κάτσουμε –έστω τις Κυριακές, - μια μέρα ΟΛΟΙ στο τραπέζι, , πείτε μια «καλημέρα» το πρωί στον πρώτο που θα βγει μπροστά σας, ας βρούμε φίλοι μους ξανα' την ανθρωπιά, τη γλώσσα μας, τις ρίζες , την παράδοσή μας.

Αιντε γιατί τα...«πήρα» τώρα !

Υπογραφή ο.....(καλά, δεν θα το πω !)

Ο...Δρ Βλάσης Γωγούσης

TaXalia (makedonia)